



Hyssna fotoklubb

hyssnafoto@telia.com

Nr 2 2011 Årgång 11

RÖDHAKEN

I VÅR TRÄDGÅRD



fotograf
**LISBETH
HANSSON**



Ordföranden har ordet

Så är det åter dags att samlas för att diskutera bilder och foto efter en, som jag hoppas, skön sommar för oss alla.

Denna höst kommer att bli annorlunda då vi skall arrangera 2012 års Västsvenska fotoexpo till våren. Nu i november kommer cirka 900 bilder från de olika klubbarna i västra Sverige. Dessa skall sedan packas upp och registreras och därefter skickas ut till olika jurygrupperna, för att sedan komma tillbaka i januari med resultatet.

Dessutom kommer vi att stå som värd för klubbedarträffen den 15 oktober, vilket



kräver en del arbete av oss, och inte nog med det, vi skall också arrangera Markmästerskapet – en tävling mellan klubbarna i Kinna och Hyssna.

Som ni förstår är det en hel del arbete som ligger framför oss, men hjälps vi åt så skall det säkert gå bra.

När det gäller inlämningen till Västsvenska expon gör vi det på vårt månadsmöte den 7 november och klubben bjuder på tävlingsavgiften. Se vidare på inbjudan som kommer i månadsskiftet augusti-september.

Ingemar Olsson

STYRELSE OCH TÄVLINGSLEDNING



Ingemar Olsson, ordf.	031-91 85 15
Börje Ohlsson, kassör	0320-391 51
Rune Olofsson, sekr.	0320-392 51
Stefan Lindh, v ordf.	0320-391 31
Leif Flydén	0320-395 42

MEDLEMSAVGIFTEN betalas senast den 31 mars till **bankgiro 909-4418**

Vuxen	300 kr	Ungdom	150 kr
Familj	500 kr	Studering	150 kr

Hemsida: hyssafotoklubb.se

Program hösten 2011

● 22 AUGUSTI 18.30

Höststart hos Bertil Larsson.

Plats: Borred Sjöala.

Bildvisning: Bertil Larsson.

Fikavärd: Klubben bjuder på korv och bröd.

● 5 SEPTEMBER 18.30

Månadsmöte i Hyssna församlingshem.

Månadstävling: Digitalt.

Bildvisning: Marie Nilsson.

Fikavärd: Jan Johansson/Lisbeth Hansson.

● 3 OKTOBER 18.30

Månadsmöte i Hyssna församlingshem.

Månadstävling: Påsikt.

Bildvisning: Håkan Almkvist.

Fikavärd: Paul och Viktoria Pude.

● 7 NOVEMBER 18.30

Månadsmöte i Hyssna församlingshem.

Månadstävling: Digitalt.

Bildvisning: Irene Gustafsson och Annika Nilsson.

Fikavärd: Caj Wessand/Reine Johnsson.

OBS! Inlämning till Västsvenska expon

● 5 DECEMBER 18.30

Månadsmöte i Hyssna församlingshem.

Månadstävling: Påsikt.

Bildvisning: Caj Wessand och Paul Pude.

Fikavärd: Mikael Redhammar/Joachim Rolk.

2012

● 9 JANUARI 2012 18.30

Månadsmöte i Hyssna församlingshem.

Månadstävling: Digitalt.

Bildvisning: Meddelas senare.

Fikavärd: Ulf och Anna-Märta Arnell.

Under hela året förekommer månadstävling (utan närvaroplikt).

Varannan gång påsikt, varannan gång digitalt.

Programgrupp: Ann-Christin Carlsson, Reine Johnsson och Ingela Olofsson.

Detta ingår i fikaansvaret:

Införskaffande av kaffe, tepåsar, bitsocker och tilltugg (bröd, smör och pålägg eller dylikt).
Kaffekokning, diskning och städning efter mötet.

OBS!

Om du inte kan komma den dag du har fikaansvar – byt med någon annan på listan.



Gunnar Persson har varit i Skåne och fotograftrat denna vackra blomma.



Vacker vy från Capri.

Rom och Sorrento på åtta dagar

Tidigt på morgonen den 19 maj, troligen innan tuppen var vaken, begav vi oss till Landvetters flygplats. Destinationen var Rom med mellanlandning i Frankfurt.

Framme i Rom väntade lunch och därefter stadsvandring. Guiden visade oss Colosseum och Forum Romanus och mycket mer. Colosseum såg vi även fasadbelyst på kvällen och det var mycket vackert.

Nästa förmiddag ägnade vi oss åt världens minsta stat – Vatikanen. Där vi besökte Vatikanens konstmuseum och Sixtinska kapellet med fantastiska målningar både på tavlor och i tak.

Inte ens ett tädopp

Fontana di Trevi beskådades också. Där kunde man tyvärr inte bada, inte ens doppa tårna, då kunde det bli böter på 500 euro.

På kvällen var det operashow med femrätters middag.

Dag tre besökte vi Roms populäraste museum, Galleria Borghese, samlingarna består exempelvis av Rubens och Tizian. Vi tänkte smuggla med oss en tavla och gå till Antikrundan för att få den värderad men vi ångrade oss.

Den berömda Spanska trappan trampade vi också på. Som för övrigt ej är spansk. Förr gav italienarna spanjorerna skulden för allt som blev fel och något gick tydligen snett med den här trappan så därför fick den heta Spanska trappan.

Sedan åkte vi söderut. Vi stannade vid en kratersjö, Lago Albano, där påven har sitt sommarresidens.

Vinstaden Frascati besöktes och där smakade det bra med lunch med deras vita vin

i en trevlig lokal. Vi blev även överraskade med vacker sång och musik.

Efter 29 mil var vi framme i Sorrento.

Nästa dag skulle Vesuvius bestigas.

Busen kom upp till cirka tusen meter res-
terande 200 metrarna

blev fotvandring. Väl uppe såg man ner i en djup krater i vulkanen. Den lär inte vara död men vi hade tur den dagen, inget utbrott. Hänförande utsikt över Neapel var det från toppen, men tyvärr soldis så det blev inga bra bilder.

Från svunnen tid

År 79 begravdes staden Pompeji av vulkanens aska, nu kunde vi promenera i den



utgrävda stadsmiljön på kullerstensbelagda gator.

Naturligtvis skulle vi till Medelhavets pärla – Capri. Där besökte vi Axel Munthes villa San Michele som ligger vackert belägen på ön.

Sista dagen åkte vi på världens vackraste väg, enligt en resetidning. Den slingrar sig längs Amalfikusten med hänförande utsikt över Medelhavet.

Nu undrar ni: tog ni många bilder? Som ni vet när man är med på guidade turer så kan man inte göra så stora avvikelser från gruppen.

Men det blev en del bilder ändå och vi är helnöjda med resan. Vi fick se och uppleva mycket.



Pompeji – framgrävd stad.

Klass A Kollektion projicerad

SILVER



ANDREAS BOHLIN

B.C.P.B

Klass B Kollektion påsikt

SILVER

ANN-CHRISTIN
CARLSSON

Drängens hus



Klass B Kollektion påsikt

DIPLOM



INGELA OLOFSSON

Alf med sin cykel



**CAJ
WESSAND**
Blått en dag



**INGELA
OLOFSSON**
Port i Rothenburg

STEFAN LINDH



Överraskning



Synliga på bilden är: Caj Wessand, Rune Olofsson, Håkan Almkvist, Reine Johnsson och Leif Flydén.



Vargkaravan.

Fotografer bland leoparder och vargar

Ett glatt gäng på sju personer gav sig av från Hyssna med destination Nordens Ark.

Efter en behövlig fika gav vi oss av in i parken för att reka och fota.

Vi mötte vår guide Tom Svensson kl 17.00 då parken också stänger. Tom är fotoansvarig på Nordens Ark och han berättade om arbetet i parken. Han delade också ut en hel del råd om hur man skall fotografera i en park av det här slaget, bland annat om hur man plåtar genom stängsel och om hur man får stämningsfulla bilder.

Med en hel del knep och läten fick Tom fram djuren, som för det mesta är väldigt skygga.

Vi plåtade bland annat amurtiger, varg, lo, amurleopard, pilgrimsfalk och järv, som dagen till äran för första gången tog ut sina ungar. Ett av fotoobjekten var en spillkråka som på eget bevåg hade installerat sig i ett bohål i en bok.

Det var en tryckande värme hela dagen så när ett åskväder drog in vid 19.00-tiden avbröt vi det hela och tackade Tom för en mycket givande dag.



Ett ståtligt lodjur.



Hela gänget: Reine och Cina, Ingela, Ann-Christin, Rune, Britt-Marie, Leif, Eivor, Britt-Marie, Bertil, Caj, Åsa, Joachim och Per-Håkan.

Fotoentusiaster på grönbete

Jag tittade noga på väderleksrapporterna under veckan, ganska stor chans till fint väder om vi kunde kryssa mellan lågtrycken.

Det är alltid stressigt innan man kommer iväg. Packa kan vara ett dilemma om resan är hemlig.

Oömma kläder, grova skor, lakan, frukostar, och lättlunch löd informationen. Gummistövlar då? Något på huvudet kanske? Maten, hur mycket kan gå åt? Vin, hur många flaskor? Rött eller rosè?

När man hållit på så en stund blir det faktiskt färdigpackat, helt otroligt!

När vi svängde in på Hejcos parkering kl 17.00 stod tolv glada och förväntansfulla personer redan där och väntade på oss. Vi skulle ut på äventyr. Bertil och Reine delade

ut kartor, vi skulle pricka in var vi trodde att målet var. Så bar det iväg, vädret var jättefint om än lite blåsigt.

Blindspår i Huskvarna

Känslan att vara på väg någonstans tillsammans med trevliga vänner och att allt ligger framför är något alldeles speciellt.

Vi körde mot Ulricehamn och strax innan tog vi fikarast.

Gissningarna hade kommit igång, någon var förvissad om att vi skulle till Visingsö, någon annan trodde att det var Vimmerby.

Färden gick vidare och snart hade vi kommit till Huskvarna. Bertil som ledde karavanen lade ut lite blindspår runt om i staden. Efter ytterligare färd i underbar natur, körde bland

annat förbi Åsa-Nisses Knochult och sjön Yl-lern, kom vi till Haurida. Mitt i byn låg kyrkan som hade ett vidunderligt torn med fem spetsar.

Färdbeskrivningen var att "vid kyrkmuren sväng vänster". Det gick väl så där, svårt att vända en karavan mitt i skogen.

Första tanken när vi såg alla röda hus var att nu har vi kommit till Bullerbyn – men det hade vi inte – vi var i Åsens by.

Mitt i byn låg prästgården och där slutade vår färd, vi hoppade ur bilarna och sträckte på oss som katter, det var skönt att vara framme.

Vi fick bo i brygghuset

Norrgården, som var prästgårdens namn, bestod av ett stort hus med två mindre på var sida om och ett brygghus.

I det stora huset som var vandrarhem, fanns kök och flera rum, övriga hus, förutom uthuset, var också vandrarhem.

Vi fick våra nycklar, jag och Per-Håkan fick bo i det fina lilla brygghuset. Bertil, Britt-Marie, Reine, Carina, Ingela, Rune, Kaj och Åsa i det stora huset. Leif, Eivor, Joakim och Britt-Marie i det mindre.

En liten upptäckartur med besök hos grisen och Teklas hus hann vi med innan kvällsmat. Våra reseledare fixade grillad korv i bröd. Åh, vad gott det var!



Ett småländskt paradis.

Foto: Joachim Rolk

En tävling utlystes: Vem tar den grisigaste bilden?

Det var första gången jag sov i ett brygghus, det kändes som att ligga i en lekstuga, så litet och gulligt. Här fanns allt man behövde, pentry och toalett med dusch. Tyst och lugnt – ja, här hade vi det bra.

Så som i himmelen

Ställde klockan – skulle gå upp tidigt och fotografera. Klockan sex smög jag ut. Solen sken genom morrondimman och gräset var fullt av dagg. Gick längs vägarna i den lilla byn, husen var röda med vita snickerier, en trädgård runt om med fruktträd, små odlingar och bikupor. Fann en hönsgård med hönor och tupp, såg blommor jag aldrig sett förr, tittade in till grisen som fortfarande sov. Om det nu finns en himmel så ser det nog ut så här, vackert och fridfullt.

Nu var det flera som var ute och fotograferade, tysta och filosoferande.

Klockan elva blev det vandring till en utsiktsplats/naturstation vid sjön Ruppen.

Med lunchen i ryggsäcken gick vi genom områden som berättade om hur slitsamt livet hade varit här, stenrösena var många och jordlapparna små, alla inhägnade av gårdsgårdar. Gammal skog, höga, stora träd med grön fin mossa under, gav ett vackert ljus. På en plats en massa myrstackar, i en lång rad,



Leif och Reine kollar bilder.



Britt-Marie med skörd av kremlor.



En av byns latare invånare.

fjärilar och trollsländor. Ja, vi var som kalvar på grönbete, vi kröp, låg eller klättrade – allt för att få en bra bild.

Naturstationen, ett sexkantigt timrat hus med toppigt tak, var nyuppfört, runt halva huset fanns en balkong med utsikt över sjön. Först såg man inte så mycket liv men efter en stund, när ögon och kameror var inställda, fanns det en hel del: fiskljuse, trana, storlom, fisktärna, fiskmås, kanadagås och sångsvan.

Stig med överraskning

Efter mat och kaffe vandrade vi hemåt genom mera vacker natur och hittade kremlor på en stig.

På kvällen var det grillfest och grillmästare var Reine. Andra punkter under kvällen var att utse den grisigaste bilden och att berätta var sin historia.

Maten var jättegod, karré, potatisgratäng, sallad, bröd, ost och så gott vin eller öl. Historierna var många och skratten höga. Vem vann den grisigaste bilden? Jo, det gjorde jag och fick ett fint pris. Tack så hemskt mycket!

Hur slutade kvällen? Jo, vi diskuterade och löste världsproblem och hade jätteroligt. Vilken diskussion! God natt!

Söndag och vi ska snart åka, men på vägen hem blir det ytterligare en "hemlig utflykt". Efter sista frukosten ska det städas och göras fint. En tur till byn för att säga hej då till den slöa grisen hinns också med.

Alla är färdiga, nycklarna lämnas och vi åker mot vårt hemliga utflyktsmål.

Vi kör förbi Gyllene Uttern på E4. Strax därefter svänger vi ner till Röttle by, parkerar och börjar gå neråt byn. Allt ligger runt Röttleån som till sist rinner ut i Vättern. Vi tittar på en vattenkvarn, informationen säger att det funnits verksamhet här sen 1200-talet.

Gott om snickarglädje

Här är det också fint, husen är röda och ligger utspridda utmed den långa backen ner mot Vättern. Det finns gott om snickarglädje på hus och utbyggnader och små spröjsade fönster. Alla husen är välskötta och charmiga. I backen ligger ett kafé – läser att man kan köpa en fikakorg och ta med sig. Här finns flera mysiga ställen att sitta på.

Vid Vätterns strand, som är en liten hamn, dukade Britt-Marie upp pannkakor med sylt och kaffe, vad gott! Det passade så bra. Vem vann tävlingen om vart vi skulle? Det gjorde jag – igen!!!

Helgen har varit en enda stor glädje, allt har varit så bra, vilka upplevelser! Ett jättebra resmål.

Ett stort tack till våra reseledare Bertil, Britt-Marie, Reine och Carina.



Britt-Marie Bäckmans pannkakor är ett måste på Hemliga resan. Foto: Joachim Rolk